

UNICORNS

FROM SEVERAL GEMSTONE SORTS



From ancient Greek & biblical mythical legends.
Available in over 10 sorts of beautiful gemstone.
Perfect for collectors and decorators, looks great.

EENHOORNS

VAN DIVERSE EDELSTEENSOORTEN



TimmersGems



UNICORNS

FROM MANY GEMSTONE SORTS



From ancient Greek & biblical mythical legends.
Available in over 10 sorts of beautiful gemstone.
Perfect for collectors and decorators, looks great.



Eenhoorns van edelsteen.

Fantastisch symbool dat staat voor kracht en spiritualiteit, ook nog versterkt door de gebruikte edelsteensoort. Verkrijgbaar van Onyx tot Rozenkwarts en nog vele soorten meer. Fraai als decoratie maar ook een bron van spiritualiteit.

Een eenhoorn is een mythisch dier dat sinds de oudheid wordt beschreven als een beest met een lange, puntige, spiraalvormige hoorn op zijn voorhoofd. De eenhoorn stond afgebeeld op antieke zegels uit de Indusbeschaving en werd genoemd door auteurs uit de Griekse oudheid, zoals Ctesias, Strabo, Plinius de Jongere en Claudius Aelianus. De Bijbel beschrijft ook een dier, de re'em (waarschijnlijk een wilde stier of oeros), wat is sommige vertalingen ten onrechte werd weergegeven als 'eenhoorn'. In de Europese volkscultuur werd de eenhoorn vaak afgebeeld als een wit paard- of geitachtig dier met een lange hoorn en gekloofde hoeven (soms met een geitensik). In de Middeleeuwen en Renaissance werd het gewoonlijk gekarakteriseerd als een zeer wild dier uit de bossen, dat symbool stond voor zuiverheid en genade, dat alleen kon worden gevangen door een maagd. De hoorn zou vergiftigd water kunnen zuiveren en ziekten kunnen genezen.



Unicorns from gemstone

Fantastic symbol representing strength and spirituality, also reinforced by the stone type used. Available in Onyx to Rose Quartz and many more species. Beautiful as decoration but also a source of spirituality.

The unicorn is a legendary animal that has been described since antiquity as a beast with a large, pointed, spiraling horn projecting from its forehead. The unicorn was depicted in ancient seals of the Indus Valley Civilization and was mentioned by the ancient Greeks in accounts of natural history by various writers, including Ctesias, Strabo, Pliny the Younger, and Aelian. The Bible also describes an animal, the re'em, which some translations have erroneously rendered with the word unicorn. In European folklore, the unicorn is often depicted as a white horse-like or goat-like animal with a long horn and cloven hooves (sometimes a goat's beard). In the Middle Ages and Renaissance, it was commonly described as an extremely wild woodland creature, a symbol of purity and grace, which could only be captured by a virgin. In the encyclopedias its horn was said to have the power to render poisoned water potable and to heal sickness. In medieval and Renaissance times, the tusk of the narwhal was sometimes sold as unicorn horn.



www.timmersgems.com